

Anders Jørgensen Gleerup's familie

Den 18. april 1733 køber Anders Jørgensen Gleerup hovedgården Lundergaard i Jetsmark sogn, Hvetbo herred af Thøger Benzon. Med tiender og ca. 307 Tdr. hartkorn gods er prisen 15.750 Rigsdaler grov kurant.

Under Lundergaard hørte i 1720 foruden mange husmænd i Jetsmark, Saltum, Hune og Hjermelev sogne også gårdfæstere i Kaas, Sønderby, Brogaard, Pandrup, Graven, Klostergaard, Klarborg, Holmsgaard, Mejlholm, Lundbak, Sønder Saltum, Faarup, Torpet, Østrup, N. Saltum, Ejersted, Jonstrup og Hjermelev.

Erik Pontoppidan (1698-1764) skriver i Den Danske Atlas: "*Saavel Borge som Ladegaarden ere af Muur og Bindingsværk, den første har to, den anden fiire Huuse. Ved Gaarden er tvende Hauger en Frugt og Lysthauge, samt en Frugt og Kjøkkenhauge. Der holdes Stude til Besætning. Under Gaarden ligger tvende upriviligerede Avisgaarde, Vistrup og Saltumgaard. Saa hører og dertil Saltum og Hune Kirker.*"



Lundergaard

Illustration fra Kongeriget Danmark - 3. udgave bind 4 - 1856-1906

Anders bliver født den 23. august 1694 på hovedgården Sebber Kloster ved Nibe. Hans forældre er godsejer Jørgen Jensen Gleerup af Sebber Kloster og Else Hansdatter. Kort tid efter købet af Lundergaard gifter Anders sig ved et stuebryllup den 12. maj 1733 med Johanne Marie Hessel af Bjørnkjær. Forlovere er to af hans brødre assessor Hans Jørgensen Gleerup i Aalborg og brudens stedfar Jacob Jørgensen Gleerup på Bjørnkjær.

Anders har sikkert mødt Johanne på den gamle kongsgård Bjørnkjær i Biersted sogn som broderen Jacob Jørgensen Gleerup overtager i 1718 og ejer indtil sin død den 18. april 1756.

Johanne Marie Hessels mor Helle Dorothea Snell var på det tidspunkt gift for tredje gang. Første gang med Jakob Hessel hvor de fik datteren Johanne Marie og derefter med Jens Christensen af Hvanstrup Hovedgaard i Gislum Herred. Efter Jens Christensens død i 1716 gifter hun sig et

par år senere med Jacob Jørgensen Gleerup, og de får sønnen Jens i 1720. Helle Dorothea Snell dør den 22. april 1751 - 5 år før sin mand.

I Biersted kirke findes både en mindetavle og en ligsten over Jacob Jørgensen Gleerup og hans hustru.

Efter brylluppet flytter Anders og Johanne ind på Lundergaard. Til forskel fra mange af de tidligere ejere bor ejeren nu på Lundergaard, og fra nu af bliver der gjort meget for at forbedre Lundergaard. Anders og Johanne kaster desuden en vis glans over herredet, "*da dets fåtallige standspersoner nu blev forøget med en så nobel familie som herskabet på Lundergaard.*"

Tidligere ejere af Lundergaard har haft svært ved at få pengene til at slå til. Det kan sikkert ses i det lys at Anders den 16. november 1733 får bevilling til at drive kro i Jetsmark sogn mod en årlig afgift på 6 Rigsdaler, men så har han også tilladelse til at brygge og brænde.

Anders Gleerup blev tidligt svagelig, og allerede 1743 var hans tilstand sådan, "*at han i halve Aar ad Gangen ikke kom ud*". At han, på trods af sygdom, har været en virksom mand, ses af at han ombyggede hovedbygningens midtfløj, og at han forøgede gården med 120 Tdr. hartkorn.

Skoleundervisningen var på den tid ganske utidssvarende. I 1721 besluttede Frederik IV at rytterskolerne skulle bygges. Imellem 1721 og 1727 bliver der opført 241 rytterskoler i de 12 rytterdistrikter som Danmark var inddelt i. Der er desværre dele af Danmark som ikke bliver tilgodeset med en rytterskole. I Jylland fandtes 3 rytterdistrikter: Kolding, Skanderborg samt Dronningborg (Randers-området). Derfor bliver der ikke oprettet rytterskoler i det vestlige og nordlige Jylland.

I 1741 bliver det besluttet at der skal oprettes 2 skoler i Jetsmark sogn. Da Anders er den største lodsejer, skal han sørge for at bygge en skole i Store Pandrup by og lave en tilbygning til det eksisterende degnebol. Det går dog ikke helt efter planen. Anders opfører en skole i Lille Pandrup og lejer en skolestue på Vester Brogaard.

Ved skolefundatsen af 28. december 1742 bliver følgende aflønning besluttet:

- § 1. *Degnen*, som holder Skole, nyder årlig 6 Rigsdaler og 20—24 Læs Tørv, hvoraf 1/3 Sandtørv.
- § 2. *Skoleholderen* i den anden Skole nyder årlig 3 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, 12 Rigsdaler i Penge og desuden den Jord, som hidtil har ligget til Skolehuset, paa den Kondition,
- § 3. at Sognemændene dyrke det for ham som deres eget, for at han ej skal forsømme Skolen.
- § 4. Skoleholderen faar lige saa mange Tørv som Degnen, samt om Sommeren Græs til 1 Ko og 8 Faar.
- § 5. Af hvert formuende Barn maa Skoleholderen tage i Introduktionspenge 4 Skill., og af samme, naar det lærer at skrive, 1 Skill. ugentlig, og naar det lærer at regne, 2 Skill. ugentlig.
Af Dreng og Piger fra 15 til 18 Aar gives 2 Skill. ugentlig i Skolepenge, og af Elever over 18 Aar 4 Skill. ugentlig. Skolepengene anvendtes tilligemed Tavlepenge i alle Herredets Sogne til gudeligt Brug og Skolefornødenheder.

Det var ikke altid lige nemt at inddrive afgift til drift af skolerne og aflønning af skolemester og degn. I 1744 klager Anders sig over besværlighederne til stiftsamtet og beder om at få militær assistance.

Anders Jørgensen Gleerup bliver i 1750 udnævnt til kancelliasessor. Den 4. december 1758 dør Johanne Marie Hessel og bliver begravet den 15. december i Jetsmark. Anders sidder nu, ifølge bevilling af 31. december 1756, i uskiftet bo indtil han dør i 1759. Han bliver begravet den 7. september - også i Jetsmark.

Anders Jørgensen Gleerup og Johanne Marie Hessel får 11 børn:

1. Else Andersdatter Gleerup bliver døbt 6. maj 1734 i Jetsmark kirke. Ved skifteforretningen efter hendes fars død bor hun stadigvæk i Lundergaard. Den 9. december 1768 gifter hun sig med sognepræst til Vrå, Emb og Serridslev sogne Anders Jørgensen Bergh, der selv er født i Vrå den 14. marts 1729. Datoen for giftermålet findes ikke i Jetsmark eller Vrå kirkebøger men er fundet på Anders Jørgensen Berghs kisteplade i Vrå kirke.

Anders Jørgensen Berghs forældre er sognepræst Jørgen Jensen Bergh og Gundel Andersdatter Heug. De bliver gift i Aalborg Budolfi den 9. februar 1719. I Vrå kirke hænger et epitafium og 2 kisteplader over hans forældre. Jørgen Berghs far er den velhavende købmand Jens Hansen Bergh fra Aalborg der er gift med Maren Jensdatter Budtz. I 1689 køber han Boller Hovedgård i Tårs sogn med tilhørende gårde og huse. Da Frederik IV under den store nordiske krig er i pengeforlegenhed, sælger han adskillige kirker, deriblandt Emb, som Bergh får skøde på i 1711. Den 2. juni 1714 dør sognets præst Peder Pedersen Holst. Det er derfor ikke så underligt at Jens Hansen Bergh som kirkeejer og rigmand den 27. juni 1714 kan kalde sin søn Jørgen Bergh til præsteembedet i Vrå, Emb og Serridslev sogne.

Den 5. juni 1788 dør Anders Jørgensen Bergh, og han bliver begravet den 13. juni. Man kan se hans kisteplade der hænger i Vrå kirke. Før hans død bliver der i 1769 oprettet et testamente hvor den længstlevende skal beholde alt (sidde i uskiftet bo). I tilfælde af et nyt ægteskab skal der gives 50 Rigsdaler til den afdødes arvinger.

Den nye sognepræst er Peter Hassing der er gift med Bodil Lunge Rafn. Bodils forældre er Casper Conrad Rafn og Helle Dorethea Andersdatter Gleerup - en søster til Else.

Else og Anders får ingen børn, og hun fortsætter med at bo i Vrå præstegård efter sin mands død. Der bor hun sammen med sin søster Elisabeth som er blevet enke i 1781.

Else Andersdatter Gleerup dør den 29. december 1824 og bliver begravet den 10. januar 1825 på Vrå kirkegård.

2. Jens Andersen Gleerup bliver døbt 13. november 1735 i Jetsmark kirke. Som ældste søn er han forudbestemt til at arve Lundergaard, og den 29. august 1759 - lige før sin fars død - overtager Jens gården med tiender og 427 Tdr. hartkorn for 32.000 Rigsdaler. Ved skiftet 1. maj 1761 får Jens også endeligt skøde på gården af sine medarvinger.

I 1760 giver han en oblatæske i sølv til Hune kirke med indskriften: "*Til Huune Kirche foræret af velædle Hr. Jens Gleerup til Lundergaard 1760*".

Den 10. juli 1761 får han kongelig bevilling til at gifte sig med Cathrine Holst selvom de er beslægtede i 2. og 3. led. Cathrine og Jens har oldeforældrene Jørgen Jensen Gleerup og Else Hansdatter til fælles.

Den 18. august 1772 får han i henhold til kgl. resolution af 21. september 1771 bevil-

ling på at han havde samme rettigheder som adelen så længe han ejer Lundergaard og tilhørende gods.

Jens Gleerup er en meget selskabelig mand og besøger tit egnens proprietærer, præster og skudehandlere. Han nævnes tit som fadder i Hvetbo herreds kirkebøger bl.a. hos skudehandler Peder Christensen, der måske ligesom skudehandler Svend Bondrup var blandt hans største kreditorer.

I "Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv" af E. T. Kristensen kan man læse følgende:

"Jens Gleerup til Lundergård var en søn af den forrige ejer, Anders Jørgensen Gleerup, f. 1737, d. 1787. Han byggede det nuværende våningshus. Bønderne véd at fortælle om ham, hvorledes han levede et meget vildt liv og ofte var mange aftener og nætter i Blokhus for at spille kort hos den der boende købmand (denne kan ikke være nogen anden end Svend Bondrup). Der bedrog man ham imidlertid i det høje spil, idet der blev hængt et spejl op bag ham, så at hans medspillere kunde se hans kort. En nat, som han skulde kjøre hjem, kom hans kusk ind for at melde, at vognen var færdig, og han så da, hvilket spil der blev drevet med hans herre. På hjemvejen fortalte han ham dette, og Gleerup kom ikke oftere til Blokhus. Han var imidlertid kommen i så dyb en gjæld, at han måtte gå fra gården, og hans kreditorer lod den sælge ved auktion. For at Gleerup dog ikke skulde drage bort til fods, forærede de ham en gammel hest."

Om denne fortælling er sand eller ej, så er fakta dog at den 6. maj 1775 tinglyses Jens Gleerups konkurs. Konkursboet bliver behandlet af forvalter A. Brykmann ved Asdal og byfoged Oluf Worm fra Hjørring. (Oluf Worm (1729-1781) der er gift med Mette Margrethe Mejling (1737-1782) er min 3 x tipoldefar - se mere på www.familiesporet.dk).

Jens Gleerups økonomi kommer til at plage ham resten af livet. I 1776 flytter han til Viborg og læser til jurist. I 1784 bliver han herredsfoged og skriver ved Års og Slet herreder. Han og Cathrine bosætter sig på Toftebjerggaard ved Løgstør.

Fastelavns søndag 26. februar 1786 kører han ud på isen ved Aggersund og drukner. Han bliver først fundet påskelørdag den 15. april, og han bliver begravet 20. april. 8 dage efter begravelsen gives der kgl. bevilling til at indkalde hans kreditorer i aviserne.

Jens og Cathrine får ingen børn. Ved folketællingen 1. juli 1787 bor Cathrine stadigvæk på Toftebjerggaard, og hun dør i Vilsted sogn 19. september 1810.

Jens Gleerups sidste større embedsgerning er sandsynligvis den første forfatning for Løgstør, som han selv var ophavsmand til, da han den 7. august 1785 fremsender sit forslag. Den sidste underskrift på forfatningen er Jens Gleerups:

*"At dette er confereret med de allegerede og i denne Anledning af mig holdte Møde bekræftes under min Haand.
Toftebjerg 12te Fbr. 1786
Glerup"*

3. Helle Dorethea Andersdatter Gleerup bliver døbt den 5. marts 1737 i Jetsmark kirke. Ved faderens skifte i 1759 bor hun stadigvæk på Lundergaard. Hun er på det tidspunkt forlovet med provst Casper Conrad Rafn i Volstrup, der er søn af sognepræst i Hørby og

Volstrup, Christian Hansen Rafn (1683-1757) og Bodil Sørensdatter Lunge (1683-1762).

Det har ikke været muligt at finde hendes bryllup i Jetsmark kirkebog, da vielser mellem 1747 og 1761 mangler. Brylluppet har dog sandsynligvis fundet sted i slutningen af 1759, da hendes og Caspers første barn fødes 30. juni 1760.

Casper Conrad Rafn bliver født den 20. september 1727 i Volstrup præstegård. I 1745 bliver han student, og i 1748 Cand. Theol. Han udnævnes i 1754 til hjælpepræst for sin far Christian Hansen Rafn. Efter faderens død i 1757 bliver han præst for Understed-Karup sogn. Laurits Cristen Kragh som han afløser i Understed bliver i stedet for præst i Volstrup-Hørby sogn. Laurits dør dog det følgende år, og i 1758 vender Casper tilbage til Volstrup, denne gang som præst. I 1765 bliver han udnævnt til provst for Børglum herred.

Helle Dorethea dør den 17. marts 1802, og Casper dør den 7. december 1810. Begge bliver begravet på Volstrup kirkegård.

Helle Dorethea og Casper får 11 børn - alle født i Volstrup:

- a. Cristian Rafn: født i 1760 - lever kun 1 time
- b. Johanne Marie Rafn: født i 1762 - død 1765 i Volstrup præstegård
- c. Christian Rafn: født 1763 - død 1783 i Viborg
- d. Elizabeth Rafn: født 1764 - død 1806 i Serridslev sogn
Gift i 1805 med hjælpepræst Jens Brøndlund Wejse til Vrå, Serritslev og Emb sogne.
- e. Bodil Lunge Rafn: født 1766 - død 1830 i Vrå
Gift i 1789 med sognepræst Peder Hassing til Vrå, Serritslev og Emb sogne.
- f. Anders Jørgen Rafn: født 1767 - død 1839 i Vrå
- g. Otto Rafn: født 1769 - død 1836 i Nordrup præstegård
Gift 1. gang i 1796 med Albertine Abel (død 1802), og 2. gang i 1803 med Sidsel Holm Aagaard. Han var kapellan hos sin far fra 1794 og kaldet til sognepræst i 1796 for Harritslev menighed, hvorefter han i 1821 bliver sognepræst på Bogø. Han dør 20. oktober 1836 under et besøg hos sin søn Conrad Albert Rafn i Nordrup præstegård. Af hans 6 børn bliver sønnen, Conrad Albert Rafn, sognepræst i Gram. En anden søn, Christen Aagaard Rafn, bliver læge.
- h. Hans Severin Rafn: født 1770 - død 1850 i Albæk
Gift 1. gang i 1791 med Anna Sophie Jacobsen (død 1792). Gift 2. gang med Madsine Worm i 1800, datter af Oluf Worm der behandlede konkursboet efter Jens Andersen Gleerup i 1775. Hans Severin Rafn var først hjælpepræst for sin far i 1798. I 1801 bliver han sognepræst i Haverslev-Beistrup sogn, og i 1834 sognepræst i Albæk-Voer sogn.
- i. Johanne Marie Rafn: født 1771 - død 1845 i Hørmested
Hun gifter sig i 1805 med proprietær Arenth Hassel Rasmussen, der på det tidspunkt ejer flere gårde bl.a. hovedgården Lengsholm i Lendum sogn og Abildgaard i Jerslev sogn.
- j. Kirstine Rafn: født 1773 - død 1814 i Vadum sogn
Hun gifter sig i 1796 med Christen Valeur der er sognepræst for Elling-Tolne sogne. I 1801 bliver han sognepræst for Vadum sogn, og i 1823 for Karlby-Voldby sogne.
- k. Helle Dorethea og Casper får i 1778 en dødfødt datter.

4. Elisabeth Andersdatter Gleerup bliver døbt den 1. december 1738 i Jetsmark kirke. Ved skiftet efter sin far i 1759 bor hun stadigvæk på Lundergaard. Det er ikke muligt at finde datoen for hendes bryllup, men der er den 5. juni 1767 givet kongelig bevilling til at indgå ægteskab med Johan Peter Woydemann.

Johan er på daværende tidspunkt byfoged i Nykøbing Mors og herredsfoged for begge Morsø herreder. I 1774 bliver han by- og herredsfoged i Hobro hvor han dør i 1781.

Elisabeth og Johan får kun et barn som lever efter fødslen. Anders Gleerup Woydemann bliver født 1773 i Nykøbing Mors. Han dør i 1791, mens han er ved at uddanne sig i Aalborg.

Elisabeth flytter efter sin mands død til Vrå og bor der sammen med sin søster Else der er gift med Anders Bergh. Elisabeth dør 1813 i Vrå.

5. Jørgen Andersen Gleerup bliver døbt 24. maj 1740 i Jetsmark kirke. I 1759 er han på vej til Dansk Vestindien. Den 10. december 1760 dør han på St. Croix.
6. Tobias Andersen Gleerup bliver døbt den 4. december 1741 i Jetsmark kirke. Han dør i marts 1759 og begravet den 29. marts.
7. Jacob Andersen Gleerup bliver døbt den 7. november 1742 i Jetsmark kirke. Han dør i december 1758 og begravet 29. december.
8. Johannes Andersen Gleerup bliver døbt den 12. april 1745 i Jetsmark kirke. Fra 1765-1774 er han ejer af gården Eget i Skjærum sogn. I 1769 bliver han gift med Kirsten Broerholt. Brylluppet finder sted den 14. april i Torslev kirke. Kirsten er født i 1737 på Hejselt hovedgård i Torslev sogn og er datter af Laurids Christensen Broerholt (1697-1750) og Johanne Rafn (1718-1787).

I 1771 opretter Johannes og Kirstine et testamente hvor den længstlevende skal beholde boet, hvis der ingen livsarvinger er. I tilfælde af nyt ægteskab skal afdødes arvinger have 50 Rigsdaler og Skærum sogns fattige 10 Rigsdaler.

Johannes og Kirsten flytter til Fladstrand i 1775. Johannes har købt hele byen Fladstrand for 5.000 Rigsdaler af købmand Peder Hansen Møller. Han havde i 1748 købt byen med dens ca. 80 fæstehuse og ca. 500 beboere for 4.000 Rigsdaler af Mette Bille fra Knivholt.

Grundlaget for byen er handelen med Norge og fæstningen Fladstrand som er bygget mellem 1786 og 1790. Fra 1627 til 1786 var der et skanseanlæg ved Fladstrand. Det militære anlæg har dog kun været fuldt bemandedt i kriseperioder som under den Store Nordiske Krig (1700-1720) og Englandskrigen (1807-1814). Fra 1764 er fæstningen under afvikling på grund af besparelser i militærbudgettet, men i 1772 er der i Danmark frygt for et svensk angreb på Norge, og de militære anlæg bliver derfor nødtørftigt repareret i 1773. De følgende år forfalder de militære bygninger og anlæg endnu mere, og 1799 bliver garnisonen i Fladstrand nedlagt.

Det er i denne nedgangsperiode at Johannes køber byen Fladstrand. I 1780 er der

forhandlinger med kong Christian VII om at sælge Fladstrand for 6.000 Rigsdaler, men da salget ikke bliver til noget, sælger han byen i småbidder. Fra 1782 til 1795 sælger han 11 gårde og 56 huse.

Omkring 1801 bliver der atter militær interesse for at genetablere fæstningen Fladstrand, og den bliver sat i stand. Der bliver stationeret et lille detachment på 40-50 mand. Samtidig er der også planer om at bygge en havn. Bygningen af havneanlægget starter i 1806, og afsluttes i 1810. Under Englandskrigen får Fladstrand igen stor militær betydning. Samtidig er byen et vigtigt knudepunkt i handelen med og forsyningen af korn til Norge. Alt dette sætter gang i byen. I 1812 bliver Fladstrand et selvstændigt sogn, og i 1815 bliver byen administrativt centrum for Horns herred.

Efter freden i 1814 går byen mere eller mindre i stå, og havnen mangler indtægter. Derfor opstår der en ide i den Kgl. Kanal-, Havne- og Fyrdirektion om at gøre Fladstrand til en købstad, bl. a. for at den slunkne statskasse kan blive fri for denne udgift. Efter en del skrivelser mellem Kancelliet, amtmanden for Hjørring amt og herredsfogeden ender det med, at Frederik VI giver Fladstrand købstadrettigheder den 25. september 1818. Den lille by Fladstrand er dermed blevet til købstaden Frederikshavn.

Johannes og Kirsten bor ved folketællingen 1787 i Hjørring hvor de lever af de penge der er blevet tjent på salget af Fladstrand. I løbet af de næste 10 år flytter de til Vrå sogn hvor Kirsten dør 11. januar 1797. I 1801 er Johannes forpagter af et boelsted i Sønder Vrå, hvor han bor sammen med datteren Kirstine. Johannes dør den 11. januar 1815 i Sønder Vrå.

Johannes og Kirsten får 6 børn:

- a. Johanne Gleerup bliver døbt 24. juli 1771 i Skærum sogn. Hun dør i 1804 og bliver begravet 30. marts i Aalborg.
- b. Johanne Marie Gleerup bliver døbt 11. november 1772 i Skærum sogn. Hun dør på Rødslet og bliver begravet 31. august 1802 i Vadum sogn
- c. Kirstine Gleerup bliver hjemmedøbt 20. juni 1774 i Skæve sogn. Hun dør 1824 og bliver begravet 22. august i Vrå sogn
- d. I marts 1776 får Johannes og Kirsten et dødfødt barn.
- e. Helle Dorethe Gleerup bliver hjemmedøbt 8. november 1778 i Fladstrand. Hun dør på Haven hovedgård i 1795 og bliver begravet 3. december.
- f. I april 1782 får Johannes og Kirsten et dødfødt barn.

Som en lille parentes til Johannes og Kirstens historie kan jeg nævne at Kirsten Broerholts far dør i 1750.

Kirstens mor Johanne Rafn gifter sig derefter med Niels Ifversen i 1752, og de får i 1753 et barn sammen, nemlig Anna Hegelund Ifversen. I 1773 gifter Anna sig med Christian Mejling til Haven hovedgård. Christian er søn af Peter Nielsen Mejling og Margrete Rafn.

Både Margrete Rafn og Johanne Rafn er søstre til Casper Conrad Rafn der er gift med Helle Dorethea Andersdatter Gleerup.

Christian Mejling har en halvsøster Mette Margrethe Mejling som er gift med byfoged Oluf Worm (se tidligere under Jens Andersen Gleerup). Deres datter Madsine Worm gifter

sig med Hans Severin Rafn der er søn af Casper Conrad Rafn og Helle Dorethea Andersdatter Gleerup.

Præsten der foretager brylluppet mellem Johanne Rafn og Niels Ifversen hedder for øvrigt Jørgen Christopher Johansen Gleerup. Han er søn af Hans Jørgensen Gleerup og Mette Vibecke Poulsdatter Mørch. Hans Jørgensen Gleerup og Anders Jørgensen Gleerup er brødre.

9. Albrecht Andersen Gleerup bliver døbt den 27. december 1746 i Jetsmark kirke. Den 17. februar 1770 gifter Albrecht sig med Maren Hansdatter Hopp i Hals kirke. Maren er døbt 17. februar 1741 i Veggerby sogn og er datter af løjtnant Hans Hopp og Else Katrine Hjort.

Der har åbenbart været problemer med at blive gift. Carl Klitgaard skriver i sin bog "Familien Gleerup" at Albrecht "*efter adskillige Omvexlinger omsider*" fik Maren Hopp. Der har måske været modstand fra familien. Ingen fra Gleerup-familien er nævnt i kirkebøgerne som faddere til børnene hverken i kirkebogen fra Hals, Ø. Hassing og V. Hassing. Kirkebøgerne fra Hobro findes først fra 1812.

I 1771 flytter Albrecht og Maren til Gåser i Øster Hassing sogn, og i 1774 videre til Vester Hassing sogn hvor Albrecht bliver forpagter på Haurkrogen. I 1778 er familien flyttet til Mariager. Endelig i 1780 finder Albrecht og Maren en fast bopæl i Hobro hvor Albrecht den 26. oktober samme år er blevet vejer, måler og vrager efter afdøde Niels Nyssum. Da Hobros postmester Johan Frederik Schönau bliver afskediget i 1784, beskikkes Albrecht den 10. december 1784 også til denne stilling. Tidligere på året havde han også fået stilling som skriver i Overgård Birk ved Mariager.

Albrecht er nu postmester indtil sin død den 23. juli 1805. Maren dør 14 år senere, nemlig den 21. august 1819, og hun bliver begravet i Hobro.

De børn der er født efter 1780 er fundet på basis af folketællingerne i 1787 og i 1801 samt Maren Hopps skifte fra 1819. Det har ikke været muligt at kontrollere navne og datoer i kirkebogen fra Hobro.

Albrecht og Maren får 11 børn:

- a. Anders bliver hjemmedøbt i Hals sogn på samme dag som Albrecht og Maren bliver gift. Han dør ca. 1 måned efter og bliver begravet den 21. marts 1770 i Hals sogn.
- b. Mette Marie bliver døbt 24. marts 1771 i Ø. Hassing sogn. Hun dør i juli 1771 og bliver begravet den 12. juli 1771 i Hals sogn sammen med sin yngre bror. Hun er indskrevet i Hals kirkebog som Mette Albrechtsdatter.
- c. Johanne Marie er måske født i 1772, men hun kan ikke findes i kirkebøgerne. Hun er nævnt i folketællingen fra 1787 som Johanne Albrethsdatter, 17 år. Hun er også nævnt i moderens skifte som ugift i Vendsyssel. I 1801 er hun husjomfru på hovedgården Rødslet i Vadum sogn. Ejeren af Rødslet er enkefru Kirstine Gleerup (født Lycke). Hun er enke efter Jens Gleerup (1720-1799) søn af Jacob Jørgensen Gleerup og Helle Dorothea Schnell. Derefter er der ikke mere om hende, før hun dør i Vrå sogn den 6. oktober 1824, 52 år gammel.
- d. Jens er døbt den 9. august 1772 Ø. Hassing sogn. Han dør ½ år gammel i Gåser og bliver begravet 6. december 1772.

- e. Else bliver døbt 6. marts 1774 i Haurkrogen, V. Hassing sogn. Hvordan det er gået Else, er svært at finde ud af. I folketællingen fra 1787 kan det være hende der kaldes Else Cathrine og er 11 år gammel.
Else dør december 1794 i Vrå præstegård hvor hun måske opholder sig hos fasteren Else Andersdatter Gleerup der var gift med præst for Vrå, Emb og Serritslev menigheder Anders Bergh.
- f. Anders Jørgen bliver døbt 10. september 1775 i V. Hassing sogn. Han dør ½ år gammel i Haurkrogen og bliver begravet 11. februar 1776 under navnet Hans Jørgen Gleerup.
- g. Anders Jørgen bliver hjemmedøbt den 14. december 1776 i Haurkrogen. Ved moderens skifte i 1819 bor han i København. Han dør den 14. juni 1825 som overlærer ved Søetatens Drengeskole, og han efterlader sig sin hustru Christiane Biørn.
- h. Helle Dorothea bliver hjemmedøbt den 18. juli 1778 i Haurkrogen lige før familien tager videre til Mariager. Turen har åbenbart været for hård for den lille Helle Dorothea, for hun dør i oktober 1778 og bliver begravet den 22. oktober 1778 i Mariager.
- i. Margaretha bliver hjemmedøbt i 1779 og fremstillet i Mariager kirke den 1. december samme år. Ved folketællingen 1801 er hun husholderske på Borrebye Hovedgård i Flakkebjerg sogn, Sorø amt. I 1819 bor hun ifølge moderens skifte som ugift i Roskilde og kaldes da Anne Margrete.
Hun flytter derefter til Vrå sogn, hvor hun gifter sig med Emanuel Gleerup den 27. april 1824. Han er født den 24. juli 1769 som søn af Lauridz Gleerup (1721-1803) og Ane Elisabeth Hasselbaich (død 1778). Emanuel bliver i 1798 degn for Vrå, Emb og Serridslev sogne, og han bor i Vrå samtidig med Else Andersdatter Gleerup, gift med sognepræst Anders Bergh.
I 1837 dør Emanuel, 67 år gammel. Det ser ud til at han efterlader sig en velhavende enke. I de efterfølgende folketællinger kan man se at Magaretha lever af landbrug og sin formue. I folketællingen fra 1850 kan man bl.a. se at formuen består af kirker. Ved hendes død står der i kirkebogen at hun ejede både Vrå og Emb kirker. Dette ejerskab stammer helt fra begyndelsen af denne historie hvor købmand Jens Hansen Bergh fra Aalborg i 1711 opkøbte kirker af Frederik IV.
Magaretha dør som 99-årig og ikke som 102-årig som der står i kirkebogen den 3. april 1879.
- j. Else Cathrine bliver født ca. 1782 i Hobro, men da der først findes kirkebøger fra 1812, er hendes fødsel ikke fundet.
I følge Lengnichts stamtavle over Gleerup-slægten er Else Cathrine gift med bager Niels Fischer i Hobro hvor hun dør i 1811. Skiftet i 1819 efter Else Cathrine mor Maren Hopp viser at Trine er afdød og "var gift med bager Fischer i Hobro".
Jeg kan ikke finde en bager Niels Fischer, men i 1812 gifter Mariane Foldberg sig med enkemanden bager Clemens Fischer. Ved folketællingen i 1834 er Clemens død, men Mariane har bl.a. en søn på 25 år som hedder Albert Nielsen Fischer. Både på grund af hans alder, men også hans fornavn kunne han være Else Cathrines søn

og Marianes stedsøn.

Ved Albert Nielsen Fischers konfirmation i 1824 kan man da også læse at hans forældre er Else Katrine Gleerup og Clemens Fischer.

Albert Nielsen Fischers far Clemen Fischer er født den 12. september 1781 i Randers. Hans forældre er brændevinsbrænder Niels Fischer og Dorthe Augusta Sørensdatter. Clemen Fischer dør den 6. februar 1834 i Hobro.

Else Cathrine og Clemen får mindst et barn sammen, nemlig Albert Nielsen Fischer der den 21. august 1834 gifter sig med Marie Cathrine Elisabeth Hassing.

- k. Hans bliver født ca. 1786 i Hobro. I 1801 bor han stadigvæk hjemme, men ved moderens skifte i 1819 er han flyttet til København. Der er han blevet urtekræmmer. I 1840 er han flyttet til Vrå og bor hos sin søster Margaretha. Han er måske kommet dertil umiddelbart efter Emanuels død i 1837. Hans Gleerup dør i Vrå den 10. oktober 1846, 60 år gammel.
10. Margrete Andersdatter Gleerup bliver døbt 27. april 1749 i Jetsmark kirke. Omkring 1770 bliver hun gift med Mads Speitzer til Ørndrup. Mads Speitzer er født 5. september 1746 i Aggersborggård i Aggersborg sogn. Hans forældre er Christen Madsen Speitzer og Anne Margrethe Lund.
- Christen Madsen Speitzer overtager Aggersborggård efter sin far Mads Gregersen Speitzer. Christen søger i 1767 kong Christian VII om tilladelse til at gøre gården til et stamhus med gods og tiender, på i alt ca. 600 Tdr. hartkorn. Mads Speitzer skulle som den ældste søn overtage herregården mod at betale 20.000 Rigsdaler til de andre arvinger. Der kom dog aldrig et svar fra kongen. Dette resulterer senere i en retssag om arven efter Christen Madsen Speitzer og hans kone Anne Margrethe Lund. Samme år dør Christen Madsen Speitzer, hvorefter enken overtager gården ved det endelige skifte i 1770. Anne Margrethe arbejder derefter videre med at sikre stamhusets oprettelse, og tror at alt er i orden.
- I 1777 dør Anne Margrethe Lund, og Mads Speitzer overtager Aggersborggård som enearving - tror han. Det vil hans søskende derimod ikke gå med til. De protesterer fordi Mads Speitzer ikke er adelig og fordi oprettelsen som stamhus ikke er godkendt af kongen. Sagen kommer for Højesteret i 1779 med det resultat, at stamhuset ikke kan oprettes, og Mads Speitzer bliver pålagt at betale sine søskende 36.500 Rigsdaler for at blive ejer af gården.
- Inden Mads Speitzer overtager Aggersborggård, bor han og Margrethe Gleerup på Ørndrup i Vester Hornum sogn, og derefter på Rækkergård i Hanning sogn.
- Der har længe været problemer i ægteskabet, og den 2. august 1780 får Margrethe kgl. bevilling til at "*leve separat fra sin Mand*" fordi "*han viste sig hård mod hende, som han beegnedede (=behandlede) med hug og slag samt foragtede hende og holdt sig til andre, ligesom han også skal have besvangret en af deres tjenestepiger*".
- Mads kunne sikkert leve med at være separeret, men at han skulle betale for det, var en helt anden sag. Derfor går han rettens vej for at slippe, men højesteret afsiger i 1782 følgende kendelse:

"Cancellie Raad Mads Speitzer med Cautionist Kammerherre Landsdommer Schinckel bør i Snapsting 1783 til Contra Citantinden betale 3750 rd. 5 Mk. 7 Sk. med Rente deraf 4 pro C^o fra 2 August 1780 til Betaling skeer, hvori dog bør komme til Afdrag, hvad hun i Følge den kongl: Befaling af 2. Februar 1781 haver oppebaaret. Saa bør de og ligeledes til Contra Citantinden betale til hveer af de 2de Børns Underholdning aarlig 35 rd. fra Snapsting 1780 og saa længe de hos hende forbliive. Udi P: O : for begge Retter betaler Citanten til Contra Citantinden 200 rd. saa og til Lustitz Cassen for unødigt Trætte 24 rd. og endvidere til samme Casse som aabnende 5 rd."

Mads Speitzer er nu dømt til at betale for sin hårde behandling af Margrethe. Han behandler også sine bønder dårligt og får øgenavnet "bondeplageren", da han ifølge historierne på egnen skulle have mishandlet bønderne og øget hoveriet.

Samtidig er han på kant med fiskerne i Løgstør. Aggersborggård havde siden 1750 haft koncessionen på fiskeriet. Fiskerne skulle så købe fiskerettigheder af koncessionshaveren, men Mads vil have fiskeriet for sig selv. Da Mads heller ikke udnytter fiskeriet, resulterer det i at der ikke bliver fisket i 1780, 1781 og 1782.

I 1781 indgiver Mads stævning mod fiskerne fra Løgstør *"for at beholde den Ejendoms Ret og virkelig Herlighed som omk. 100 år har tillagt hovedgården Aggersborg og underliggende langs Limfjords Dybet over nordre side"* og for ved Dom *"en gang for alle at blive Løgstørernes utilbørligheder kvit."*

Stævningen ender i højesteret. For at få lov til at fiske indtil retssagen afsluttes, afgiver 15 løgstør-fiskere i 1783 en kautionserklæring *"for den afgifts rigtige erlæggelse, som vi ved endelig Dom kunne blive tilpligtigede at betale, såvel til Hands Majestæts Kasse som til Grundejeren."* Fiskerne vinder sagen ved højesteret.

Selvom Margrethe er blevet separeret fra Mads, finder de sammen igen. Ved folketællingen fra 1801 bor de begge på Aggersborggård, men i hver sin bolig.

I 1804 sælger Mads Aggersborggård for 100.000 Rigsdaler til Jacob Kjellerup der var købmand i Ålborg, og flytter til Hornskovgård i nærheden af Sebberkloster. Han har i 1803 købt gården af Casper Peder Svint, der i 1797 er blevet skilt fra den nuværende ejer af Sebber Kloster, Marie Baggessdatter Gleerup.

Mads Speitzer dør på Hornskovgård den 13. maj 1807. Han bisættes 27. maj og bliver begravet på Ålborg kirkegård den 30. maj. Margrethe Andersdatter Gleerup dør den 5. august 1811 og bliver begravet på Ålborg kirkegård den 11. august.

Margrethe og Mads får 4 børn:

- a. Christen Speitzer bliver født den 30. maj 1771 i Jetsmark sogn. Han dør i juli 1771 og bliver begravet i Jetsmark sogn den 8. juli.
- b. Anne Margrethe Speitzer bliver født på Ørndrup i Vester Hornum sogn og bliver døbt den 30. april 1772. Hun dør i juli 1772 og bliver begravet den 22. juli i Vester Hornum.
- c. Anne Margrethe Speitzer bliver født på Ørndrup og bliver døbt 5. september 1774.

Hun gifter sig ca. 1797 med købmand Frantz Holm i Ålborg. Frantz Holm er født på Hirtsholmene i 1759. De får 11 børn mellem 1797 og 1808, hvoraf de 4 dør som spæde. Anne Margrethe dør den 7. februar 1833 på Hornskovgård, og Frantz dør 7. april 1850 i Viborg.

- d. Johanne Marie Speitzer bliver født på Rækkegård i Hanning sogn og bliver døbt 25. juli 1778. I 1804 gifter hun sig med Abraham Preetzmann der er født i Ydby sogn i 1759. Johanne Marie dør i barselseng, men barnet Anne Margrethe Lund Preetzmann overlever. Johanne Marie bliver begravet den 16. oktober 1805. Abraham Preetzmann dør i august 1820 og bliver begravet 17. august.

11. Hans Andersen Gleerup bliver døbt 27. september 1750 i Jetsmark kirke. Han dør i januar 1751 og bliver begravet den 22. januar.
-

Kilder:

- Bøger: Jens Ole Christensen: Fladstrand - fæstning og by 1675-1818
J. Thulstrup Christensen: Løgstørs's Ældre Historie
Carl Klitgaard: Familien Gleerup
Carl Klitgaard: Hvetbo Herred, Bind 2
J. C. L. Lengnich: Den Gleerup'ske Legat-Stamtavle
Anton Sørensen: En slægt og lidt af dens historie
S. V. Wiberg: Almindelig dansk præstehistorie

- Internet: <http://www.aalborgstift.dk/>
<http://www.arkivalieronline.dk/>
<http://www.nygaards-sedler.dk>