

Katastrofen - verdens største sejlskib, skoleskibet "København" forsvinder efter den 22. dec. 1928 med 60 sømænd ombord

Skibet forliser i slutningen af december 1928:

Den kun 17-årige Aage Johann Hermann von Schwanenflügel er sandsynligvis forulykket omkring den 22. december 1928. Det var nemlig den dato, man sidste gang var i telegrafisk kontakt med skoleskibet "København", hvor der blev meldt "Alt vel om bord".

Skibet, som var verdens største sejlskib, var på vej fra Buenos Aires til Adelaide i Australien med 60 mænd ombord, da det forliste et ukendt sted i det sydlige Atlanterhav.

Bagerst i følgende bog finder du en liste over de omkomne:

Palle Bruus Jensen: Skoleskibet København. Historie, forlis, tragedie, udkommet 2005, s.135-137.

Der står at elev Aage J.H. von Schwanenflügel, f. 26-08-1911 i København, var en af de næstældste elever om bord, da den femmastede bark skoleskibet "København" sejlede fra Buenos Aires den 14. dec. 1928.

Forfatteren har i bogen, side 78, gengivet et brev skrevet den 2. december 1928 af Aage Johann Hermann von Schwanenflügel til forældrene Vilhelm og Eva Carla Schwanenflügel, boende på Classensgade, Østerbro i København. Aage Schwanenflügel når også at sende en fødselsdagshilsen på et postkort til sin mor den 11. december 1928, hvilket også er gengivet i bogen.

Bogen er spændende læsning og rigt illustreret. Forfatteren har beskrevet forældrenes sorg og trængsler i forbindelse med forliset og tabet af deres sønner.

Malermester Vilhelm Schwanenflügel står i spidsen for en større gruppe forældre der ikke kan forlige sig med tanken om at deres sønner er sporløst forsvundet og derfor kræver en ny eftersøgning iværksat.

Der er mange omtaler i bogen af malermester Vilhelm Schwanenflügel og andre ulykkelige forældre der ønskede at få klarhed over hvad der var sket med det forsvundne skoleskib og ikke mindst med de forsvundne 60 sømænd ombord.

Familierelationer:

Aage Johann Hermann von Schwanenflügel er barnebarn af Niels Johannes Emil von Schwanenflügel og Marie Sophie Schwanenflügel født Dohlmann.

Vilhelm Schwanenflügel er deres ældste søn.

Marie Sophie Dohlmann er søster til Ernst Victor Dohlmann, der er oldefar til Lise-Lone.

Navnet på den elev, der skrev dette brev til sine forældre og søskende, fremgår ikke af det eksisterende kildemateriale. Det gør det derimod af et andet brev. Her var det også en af de næstældste elever, nemlig 18-årige Aage Johan Hermann von Schwanenflügel fra Østerbro i København, der skrev hjem til sine forældre den 2. december 1928 – dagen efter at skibet var ankommet til Buenos Aires:

"I er vel nok klar over, at jeg skal et lille Trip til Australien rundt Kap Horn, og hjem igen rundt "Hornet". Saa er man jo næsten Matros, naar man kommer hjem til Sommer.

Jeg er rask og frisk, men ædt halvt op – af Moskitoer.

Det begyndte den første Aften her ved 9-tiden, da lignede vi alle en Samling Bylder.

Naa, jeg krøb til Køjs og laa og viftede mig en Times Tid og faldt endelig i Søvn, men blev vækket af Støjen fra dem, der kom om bord Kløkken 11. Saa foer jeg ud af Køjen, ud for at vandre op og ned ad Fordækket sammen med nogle af mine Lidelsesfæller, og vi sloges med Moskitoerne.

Ved 12-Tiden lagde jeg mig i en Hængekøje, men blev bidt noget saa nederdrægtigt. Der holdt jeg ud til Kløkken 1, saa lagde jeg mig oven paa et Solsejl, og der blev jeg bidt til den var to.

Paa det Tidspunkt var vi alle grebet af Raseri. Vi foer rundt og viftede, og det var ikke blide Ord, der

blev sagt om Moskitoerne. Ved 3-tiden kravlede jeg og nogle andre op i Merserne og faldt endelig i søvn der.

Ved 4-tiden blev vi hevet ned af Styrmanden, der mente, det var for farligt at sove deroppe. Saa foer vi rundt, til den var fem, som rasende. Saa rullede jeg mig ind i et Tæppe, bandt et Haandklæde om Hovedet og faldt svedende i Søvn, men blev purret til Arbejde Kløkken 6 1/2.

En hyggelig Nat, ikke sandt! Men nu har man jo et Moskito-Net.

Vi kom til Buenos Aires med to Patienter, en med vand i Lungerne og paa Hospitalet nu, hvor jeg for resten har været som eneste Mand i dag og besøge ham, men han bliver lige rask til vi skal sejle, – og en med Betændelse i begge Øjne, men han er næsten rask nu. Han boer paa et fint Hotel og gaar derfra til Doktor hver Dag, fornemt, ikke sandt!

Naa, men jeg vil nu ønske Jer alle en glædelig Jul og et godt Nytaar, og I maa endelig hilse alle fra mig, og Tak for Bøgerne.

De kærligste Hilsner fra Jeres Aage"

18-årige Aage Schwanenflügel skrev den sidste hilsen til sin mor på et postkort fra Buenos Aires den 11. december 1928:

Side 78

*"Kære lille Mor!
Hjærtelig til Lykke med din Fødselsdag. Jeg Haaber, I alle har det godt.*

De kærligste Hilsener Aage

NB. En af de yngste Elever har rømt i Forgaars."

Side 79

Kilde: Skoleskibet KØBENHAVN, forfatter: Palle Bruus Jensen. I samarbejde med Erik Jensen